

Geef mij kracht (melodie: Eres Tu)

Refrein:

Geef mij kracht
Laat uw vlammen mij verlichten
Geef mij kracht
Laat vuur en water mijn redding zijn.

direct Soms ben je eenzaam, ken je pijn en verdriet
soms kun je je tranen niet bedwingen.

mn Gooi dan je hoofd eens in je nek en je ziet *zie-et*
Die stille ster, die schijnt ook voor jou.

(Geen refrein tussendoor, gelijk door met couplet 2)

Hij geeft je warmte, levend vuur, stille kracht

rust Hij heeft de dood zelfs overwonnen.

Stond uit zijn graf op en verscheen in z'n *pra-ocht* pracht
Voor jou en mij, voor ons in de nacht.

Refr..(1x)

direct Steek eens je hand uit naar de mens om je heen.

Want iedereen kan toch bij hem komen.

Hij kent geen onderscheid of rang, weigert geen, *he*
dus kom maar mee, dus kom, ga maar mee. *ge-en*

Refr (2x); bij 2e keer refrein de laatste regel herhalen.