

ADEM MIJN ADEM

Alm. = kruis

1. kom nog een beetje dichterbij
2. toen kwam je binnen in mijn
3. en als je ooit eens weg wilt

bij
huis
gaan

ik wist't altijd al ik
'heb je meteen herkend ik
dan zit je diep in mij je

zou je tegen
wist dat je zou
kunnt me niet ver-

komen
komen
laten

kom nog een beetje dichterbij
En als de zon straks ondergaat
En als een vogel vliegen wil

Jij was hier altijd al hier ergens diep in
Ben ik vervuld van jou en ik ik leef voor
Dan heeft hij vleugels nodig net zo- als ik

mij
jou
jouw

Adem mijn adem
voel wat ik voel en ik zal blij zijn bij't vallen van de

avond, blij zijn
urij zijn deze dag.

laatste keer vertragen: dingent!